



ଐଶ୍ଵରୀ  
ଦେବତାମାନଙ୍କୁ  
ସମର୍ପଣ  
କରିବାର ସମୟ

# DE TOEKOMST

## DE ONSTERFELIJKE WENS VOOR DE TOEKOMST

### Voorbij de sterfelijke werelden Deel 3

Je had zulke grote verwachtingen  
Maar je draagt nog steeds alleen de aardse kleren  
En denkt de aardse dingen  
Voor je het weet kan je niet meer zeggen hoe je leven was  
Omdat je de volgende keer gewoon weer alles vergeten bent  
En dat is toch zonde voor iemand die in weze  
Altijd onsterfelijk bewust is geweest  
Je voelt in dit leven misschien alleen maar dat je fouten maakt  
Maar als er nu eens geen fouten bestonden  
En iedere fout die je maakt je dichterbij je ware bestemming brengt  
Ik heb al je schijnbare fouten eens bekeken  
Ik ken ze nu allemaal die zogenaamde fouten van jou  
En ik kan er niets fout aan ontdekken  
Geen fouten en geen schulden  
Het is allemaal perfect gelopen  
Precies zoals je zelf in den beginne al aan mij verteld had  
Wie ben ik  
Ik ben jou!

Ga nu door naar "De Exodus Der Zielen versie 12"

**Horus en Seth en de 7 Zusters**

**[www.wegaannaarhuis.nl](http://www.wegaannaarhuis.nl)**

**P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21<sup>e</sup> eeuw**

**Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.**