



**IN DEN BEGINNE
WAREN DE
WERELDEN VAN DE
LEVENDEN EN
DODEN NOG NIET
GESCHEIDEN**

**In den beginne waren de
werelden van de levenden en de
doden niet gescheiden.**

Het leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen BDE Deel 3

In den beginne waren ruimte en tijd niet van elkaar gescheiden.

In den beginne bestond er nog geen verschil tussen angst en liefde omdat zij samen een waren.

In den beginne bestond er nog geen verschil tussen goed en kwaad omdat zij samen een waren.

In den beginne waren wij allemaal onsterfelijk bewust.

Ons van geen dood of leven bewust.

Ons van geen ruimte of tijd bewust.

Ons van geen angst en liefde bewust.

Ons van geen goed of kwaad bewust.

Vrij Dus.

Hoe ziet deze vrije wereld eruit.

Hoe kunnen we de verschillen tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid vandaag al ervaren.

Een voorproefje nemen.

Zonder eerst fysiek te sterven natuurlijk.

Zonder een Bijna Dood Ervaring of Near Death Experience.

Gewoon om eens te kijken hoe het aan de andere kant is.

Gewoon om eens te kijken wat U echt leuk vindt.

Gewoon om eens te kijken waarom U hier echt bent.

Gewoon om uw grenzen eens te verleggen

Gewoon om uzelf weer eens volledig te leren kennen.

Gewoon ZIJN.

Gewoon zijn zonder grenzen.

Gewoon zijn zonder illusies.

Gewoon Uzelf zijn

Zoals U In Den Beginne eens was.

Zou dat vandaag al mogelijk zijn.

Natuurlijk!

Waarom?

Omdat u deze mogelijk In Den Beginne Zelf gecreëerd heeft.

Een soort achterdeurtje dus.

Een soort permanente verbinding met uw ware thuis.

Gewoon om de verbinding niet te verliezen.

Gewoon om als de dingen in uw schepping danig uit de hand zijn gelopen toch nog de mogelijkheid te hebben om weer lekker naar huis te gaan.

Gewoon naar huis.

Na een dag hard werken.

Na een dag sterfelijk lijden in uw eigen creatie.

Na een dag onsterfelijk genieten van uw eigen creatie.

Na een dag spelen.

Even uitrusten.

Even uitrusten om bij te komen van Uzelf.

Zou dat vandaag al mogelijk zijn?

Natuurlijk!

Waarom?

Omdat vele duizenden mensen u al voorgegaan zijn.

Ja ze wonen bij u in de buurt die onsterfelijk bewusten.

Ja ze zitten zelfs vanavond bij U in de zaal.

Misschien zit u er wel naast.

Maar misschien bent u het wel zelf en bent u vanavond alleen maar gekomen om soortgenoten te ontmoeten.

Want ja dat is bij ons heel normaal.

Gewoon dus!

Het is dan ook niet voor niets dat we deze avond begonnen zijn met de onsterfelijke verhalen uit de zaal.

En ja hoe kunt u weten of deze verhalen echt of fantasie zijn.

Als onsterfelijke weet u dit natuurlijk gewoon.

Omdat naast de mooie woorden en daden van anderen ook hun gedachten voor U zichtbaar zijn.

Omdat naast de mooie woorden en daden van anderen ook al hun levens voor U zichtbaar zijn.

Ja dat weet u gewoon als onsterfelijke.

Om eerst naar de gedachten van een mens, dier of plant te kijken.

Om eerst naar de levens van een mens, dier of plant te kijken.

En dan pas te luisteren naar hun woorden of daden.

Maar voor een sterfelijke is dit natuurlijk nog niet allemaal te begrijpen.

En dat is raar omdat iedereen zonder uitzondering onsterfelijk geboren is op deze aarde.

Het enige verschil tussen een sterfelijke en onsterfelijke is dus zijn of haar geloof in zijn of haar onsterfelijkheid.

Met dien verstande dat na de fysieke dood iedereen het zeker weet.

Maar velen van u willen het vandaag al begrijpen.

Vandaag nu ze nog op aarde zijn.

Vandaag op aarde waar alles mogelijk is.

Sterfelijk lijden.

Onsterfelijk genieten.

Het is maar waar u voor kiest.

Beslissen ja dat is het verschil.

Kiezen en dan beslissen om vandaag al onsterfelijk te zijn.

Maar het hoeft natuurlijk niet.

Misschien heeft u er wel (on)bewust voor gekozen om (on)sterfelijk te lijden.

Gewoon om het eens te ervaren

Want zoals u weet is het enige wat een onsterfelijke wil is zichzelf volledig te ervaren in zijn of haar schepping.

Ja dat is de wens.

Ja dat is de ervaring.

De ene keer perfect gezond en gelukkig

De andere keer miserabel ziek en ongelukkig

Of een combinatie van de twee.

Wat is uw ervaring in dit leven of lijden.

En besef dat u na de fysieke dood meer van dit leven of lijden krijgt als u niet van bewustzijn veranderd.

Want o nee de fysieke dood heeft niets te maken met leven of lijden.

Alleen uw bewustzijn bepaalt wanneer, waar u bent en hoe u zich voelt!

Dus wilt u meer van hetzelfde ga dan lekker door met hetgeen u nu denkt, doet en zegt.

En wanneer u weer eens wat anders wilt ervaren ga dan met ons mee in de wereld waar geen verschil meer is tussen leven en dood en uw realiteit alleen nog maar bepaald wordt door uw onsterfelijke bewustzijn.

Ga nu door naar "De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 versie 12"

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.wegaannaarhuis.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21^e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.